

Om te onthouden

- **Plukken**
- Kijk op Facebook of gastenboek voor de data en tijden.
- **Tent open/uitrijden**
- 3 september 06.30/07.00 uur
- **Prikken en tikken**
- Vanaf donderdagmiddag!
- **Fotomoment corsomaandag**
- 18.30 uur
- **Tent afbreken**
- Maandag en dinsdag!
- **Evaluatieavond**
- 27 september

- **Toilet wagen** Voor iedereen te huren.
Informatie en reserveringen via John Peeters
076 597 6626
- **Oud-ijzer bak** De container staat bij op het plein bij constructiebedrijf Jacobs. Iedere zaterdag ochtend kun je daar terecht van 08:00 tot 12:00 uur

- <https://www.facebook.com/buurtschapdelent>
- <https://twitter.com/BSdeLent>
- www.buurtschapdelent.nl

BUURTSCHAP

DE LENT



BUURTFLYER
NO: 202
Augustus 2017

Prikken en Tikken

Aangezien we dit jaar net wat meer kisten gaan gebruiken (kleine understatement) zullen wij, in plaats van op donderdag avond, in de middag, al beginnen met tikken. Vanaf 13.00 uur zullen er bloemen zijn en kunnen de fanatiekelingen een goede start aan de wagen maken. Neem dus 's middags je hamertje, tikduim of stekersmentaliteit mee naar de tent!

Neem-je-familie-vrienden-kennissen-vreemdevandestraat-eigenlijkiedereen-mee-naar-de-tent-weekend

Dit tikweekend staat erom bekend dat we vele handjes kunnen gebruiken. Hoe leuk is het om tijdens het corsoweekend/tikweekend jouw kennissen vrienden of familieleden te laten zien waar jij al die maanden, dagen, weken, mee bezig bent geweest?! Deze mensen kunnen dan gelijk ook een paar uurtjes de handen uit de mouwen steken. Zeker met het (sier)tikwerk verwachten we vele uurtjes bezig te zijn. Hierdoor kunnen we deze extra handjes goed gebruiken! Laat ze de sfeer van het corso proeven en wie weet zullen ze volgend jaar net zo fanatiek worden als jij.

Onthulling en uitrijden van de wagen

Op zondag 3 september is het zover en zullen de zeilen open gaan. Dit gebeurt om 06.30 uur. Om 07.00 uur zal de wagen uitrijden. Een spannend, kippenvelgevend en fotogeniek momentje.

Eten corso zondag

Nadat de wagen rondgereden heeft, de prijs bekend is en we eigenlijk alweer kunnen gaan nadenken over de wagen van volgend jaar, gaan we eerst met zijn allen lekker eten, napraten en een bodem leggen voor een goed feestje! De kosten voor deze maaltijd zijn 5 euro. Opgeven kun je doen, door personen van de AC aan te spreken. Let op; opgeven is betalen. Nadat je betaald hebt krijg je een lootje, waarmee je zondag op het terrein achter de kerel kunt komen eten. Je kunt je opgeven tot woensdag 30 augustus.

Fotomoment Corsomaandag

Om weer zoveel mogelijk fanatieke, leuke en enthousiaste Lentenaren op de foto te krijgen hebben we alweer een fotomoment vastgezet. Deze zal plaatsvinden om 18.30 uur bij de wagen. Ben erbij en sta op je fotobest op dit prachtplaatje!

Tent afbreken

De tent zal dit jaar natuurlijk ook weer worden afgebroken. Dit gebeurt op corsomaandag en dinsdag vanaf 09.00 uur. Alle handjes zijn meer dan welkom om er samen een gezellige klus van te maken. Het gaat hier niet alleen om het afbreken, maar ook om het opruimen van de tent! Goede gelegenheid om tijdens de klus te discussiëren over de prijsuitslag en gezellig na te kletsen over het feest (dat gaat komen). Tot dan!